

ETROG




Amerpoort
DESKUNDIG EN BETROKKEN

ETROG 



ETROG, ZORG VANUIT JOODSE TRADITIE

Etrog is een van de locaties die Amerpoort zo kleurrijk maakt. In de drie woonhuizen van Etrog in Amersfoort staat het naleven van de Joodse rituelen en tradities en het respect voor het Jodendom centraal. Elf cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking vinden er (h)erkenning van hun Joodse achtergrond én deskundige en betrokken zorg. Etrog ondersteunt ook ambulante cliënten die elders in Amersfoort zelfstandig wonen.



De zorg bij Etrog is vraaggestuurd. Cliënten nemen deel aan huisoverleggen en aan de overkoepelende cliëntenraden. Ze kiezen zelf hun individuele begeleider. Voor elke cliënt is er een persoonlijk plan, dat de persoonlijk begeleider jaarlijks bespreekt met de cliënt en zijn of haar verwanten.

Joodse tradities en rituelen

Amerpoort vindt dat mensen met een verstandelijke beperking de ondersteuning verdienen waardoor ze hun eigen leven vorm kunnen geven en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Voor mensen met een Joodse achtergrond houdt dit in dat zij zich onderdeel (blijven) voelen van de Joodse gemeenschap. Etrog geeft hieraan vorm door de Joodse tradities en rituelen in te bedden in haar zorg- en activiteitsaanbod. Etrog is een vrucht: een citroensoort die een belangrijke rol speelt bij de rituelen van het Joodse feest Soekot (Loofhuttenfeest).



Houvast en herkenning

De sjabbathviering is iedere week opnieuw een belangrijk moment en op vrijdag ruikt het bij Etrog heerlijk naar kippensoep. Vanzelfsprekend vieren we de Joodse feest- en gedenkdagen en nodigen daar ook de ambulante cliënten voor uit. Joodse vrijwilligers helpen deze dagen tot betekenisvolle momenten te maken. Wie bij Etrog binnenkomt, voelt zich thuis dankzij de sfeer en de vele Joodse gebruiksvoorwerpen en symbolen als de mezoeza, de menora, de sjofar, de kiddoesjglazen en de sjabbathklopper. Op Etrog vinden bewoners houvast aan en herkenning van de Joodse gewoontes en gebruiken.

De woningen bieden voldoende ruimte en gelegenheid om de sabbath en Joodse feest- en gedenkdagen gezamenlijk te vieren. Maar elke bewoner heeft ook zijn eigen kamer, waar hij alle ruimte en vrijheid heeft. Een volledig van elkaar gescheiden melk- en vleeskeuken maken het mogelijk om te koken volgens de Kasjroet (Joodse spijswetten). De boodschappen worden geleverd door slagerij Marcus, keukens van Langerhuize en bakkerij Nesjomme en er wordt gezamenlijk gekookt.

Thuiskomen in Israel

Bewoners van Etrog die dat willen en kunnen, maken iedere vijf jaar een reis naar Israël; een onvergetelijke ervaring en een feest van herkenning. Deze reis is een hoogtepunt in het leven van de deelnemers, maar is alleen mogelijk met financiële bijdragen van derden. Een belangrijke sponsor is de stichting Lesammeiag Hajeled, die hiermee de basis legt voor een mooie traditie.



ETROG



Colofon:

Tekst:

Myriam Andriessen

Grafisch ontwerp:

Mark van Herpen

Fotografie:

Ineke Oostveen, Amerpoort

Drukkerij:

Reproka Visuele Communicatie

Oktober 2012

Thuiskomen in Etrog

Etrog verwelkomt mensen vanaf 18 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking en die het Jodendom respecteren. Onder de huidige bewoners bevindt zich een aantal eerste en een aantal tweede generatie oorlogsslachtoffers. Sommigen hebben naast hun verstandelijke beperking een psychiatrische problematiek. De begeleiders zijn hierop ingespeeld en worden ondersteund door behandelaars. Ook deskundigheid op het gebied van stoornissen in het autistisch spectrum, dementie, rouwverwerking en hechting zijn binnen Etrog aanwezig. De begeleiders zijn geschoold in de methodiek Feuerstein.

Wilt u meer weten over Etrog?

Wilt u meer weten over de zorg en dienstverlening van Etrog, mail dan naar etrog@amerpoort.nl Sponsor worden? Ook daarover vertellen we u graag meer.

Meer informatie: kijk op amerpoort.nl of joodszorgcircuit.nl En/of volg ons op twitter: [@etrogiem](https://twitter.com/etrogiem).

Direct aanmelden?

Dat kan ook! Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van Amerpoort, via 035 647 52 52.

Amerpoort is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht en Flevoland en in 't Gooi. Amerpoort is aangesloten bij Carante Groep en is lid van het Joods Zorgcircuit.