

Geloofsbelijdenis geschreven door abt Ton Baeten

Ik geloof in een kerk
Die haar deuren wijd open zet
Waar ieder welkom is
En niemand buitengesloten wordt
Die geen onderscheid maakt
Tussen man en vrouw,
Tussen goed en slecht
Waar ieder heilig en zondig is
Die geen rangen en standen kent
Maar waar allen, van hoog tot laag
Werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn
Die haar eigen grenzen overschrijdt
En een Tafel bereidt voor allen
Die zich tot Jezus Christus bekennen
Die het Woord van God in dialoog belijdt
En waar gemeenschap hand in hand gaat
Met communicatie
Die niet heerst maar dient
waar recht gedaan wordt aan allen
Die niet denkt in eigen roem
Maar de kleinen eert
En hen optilt uit hun vernedering
Die op uittocht is uit het land van slavernij
En op weg is naar werkelijke bevrijding
Voor allen
Die haar crisis te boven komt
En blijft getuigen van hoop
Die in haar leeft.